

**İKİ KADIN CEMİYETİNİN  
ELELE VERİP KURDUĞU  
İDEAL BİR MÖESSESE :**



«Huzur Evî» nin en tasarruflı misafiri, sobesiz romanca ve şair Şükûfe Nihal arkadaşımız Leylâ Erduran'la konuşurken. Romanca yazan «Kaçama» kızıktan sonra çok sevdiğim yürütülen vasıfçısını diyor...

# HUZUR EVİ

**Burası, bir düşkünler, bir kimsesizler yurdu olmaktan ziyade insana dertlerini unutturan samimî bir aile yuvasından farksız**

## LEYLÂ ERDURAN

**A**DINA X diyelim. Yaşlı bir insan. Çalışma devrini kapatmış ama eli ayağı tutuyor. Eşini kaybetmiş; çocukları veya akrabalarıyla yaşıyor. Sevdiğini bilse bile «Acaba onlara yük olur muyum?» diye bir kurt için kemirmeye. Biraz parası da var; istese ayrı bir yere

çıkabilir. Ama yalnızlıktan çekiniyor. Ne yapın, nasıl yaşasın X?

İnsan hayatının en çözümsüz problemlerinden biri gibi görünen bu dert dünyanın her memleketinde var. Dertli ülkeler durumundaki yaşlıların bir arada yaşamasını sağlayacak Huzur Evleri kurarak meseleye kısmen olsun bir çözüm yolu bulmuşlar.

Yedigöller'de bir Huzur Evini görmek üzere Hasane İlgaz İstanbul'da bir davetiye almış. Türkiye'nin de bu problemi çözmeye başlamış mem-

leketler sırasına girdiğini anlayarak sevindim. Ama oraya giderken yine de bir küçük kusku vardı içimde: Acaba göreceğim yer yalnızlıktan kaçarken kolektif ümitsizlere yalvarmış insanların toplandığı bir bütün yuva mıydı?

## KAHKAHALAR

**A**ĞAÇLARLA çevrili üç katlı binanın kapısından girer girmez endişemin ne kadar yerlisiz olduğunu anladım. Hemem yandaki misafir odasından kâhkahah sesleri geliyordu. Odaya girince Huzur Evinin Başkanı Hasane İlgaz'ın Kadınlar Dayanışma Başkanı İffet Halim Orta ve Gaba başbağ demek üyesi hanımın sohbet ettiklerini gördüm. Anlatıklarına göre Huzur Evinin kuruluş fikri yine böyle bir sohbet sırasında ortaya atılmış. Beş yıl önce satmağa başladıkları on liralık madalyonlar sayesinde bugün sahibi buldukları binayı almışlar. İki kadın cemiyetinin elele verecek güçlerini kampaşa sonunda birçok yaşlı insan, en fazla beş yıl lira ödeyerek Huzur Evine yerleşmiş. Burası bir nevi otel andırıyor. İstedildiği saatte istediği yere gidebilen evin sakinleri hayatlarından çok memnundur. Herbiri bu evin bir işiyle ilgileniyor hem de hizmet etmek için lüzumundan fazla misafirem bulduğuna halde.

Mesellî bir yaşlı boy, «Ben böyle sığrayacağım demis, çiçekleri o yetiştiriyor. Bir başkası, «Mesebeyi severim» demis; Huzur Evinin bütün hesaplarıyla o meşgul. Bir kompartüman misafirlere güler yüzle durmadan çay ikram eden bir hanım isaret eden Hasane İlgaz. «Siz hepimizle hecas Müteneffize Conay'ı takdim edeyim» dedi. Kırk yıl Erenköy Kız Lisesinin matematik ve Doğan Eğitim öğretmenliğini yapan Müteneffize Huzur:

«— Zengin yetenlerinin yanında yaşamak ve kimsesiz tabii olmak istemedim. Burada çok mes'udum, gördüğünüz gibi sevdiğim şeylerle meşgulüm» diyor.

## HEPSİ MEMNUN

**Y**UKARI katları gezmek istedikler. Hep birlikte çıktık. İki önce evin en yaşlı misafiri, Türkiye'nin en yaşlı kadın hattata Neride Etemelli ile tanıştım. Seksenbeş yaşında olmasına rağmen çocuk gibi zıp zıp zıplıyor. Birinci Dünya Savaşında boş bir evde hastahane açıp bir çok yaralıya bakmış, mudalya almış, şimdi en büyük zevki bu hatıralarını arkadaşlarına anlatmak ve burakmadığı yanlarına devam etmek.



Yüzlerce Huzur Müteneffize Conay, Huzur Evinde misafirleri ağırlama işinden aldığı zevki anlatıyor.

Huzur Evinin en tasarruflı misafiri şöhretli romanca ve şair Şükûfe Nihal. «Rekasız İdirap», «Gül Güneşi», «Yalnız Dünürüm», «Göde Sabah Otayoru», ve «Yakut Kayalar» adlı romanların yazarı burada da durmadan yazıyor. Aslında sazlığı daha çok seven bu Romantik ve nazik yazarımız, «Okumak kadar sevdiğim şey - yürümektir. Günde altı saat yürümeliğim gün yoktu. Bir gün dört saatim yükseklikteki kalbimden döşerek kaçama kurdum. İki senedir

hend bu koltuğa bağlayan bu bakışları acısı yazı yazarken ve Huzur evindeki şifalı hafifliyor, diyor. Otuz yıl müstelif mekteplerde Edebiyat Öğretmenliği yapan Şükûfe Nihal'in tek ümitsiz Avrupa'da tedavisi için yapılan müraعاتına ilgililerin ve Milli Eğitim Bakanlığının gösterdiği ilgişizlik. Bir kuz, bir çöl ve üç korunu olma yazır, «Çocuklarımız evinde çok mes'utum ama burada kendimi daha «evimde» hissettiğim için bururum daha çok» diyor.